



## Φόβος και Παράνοια στην ΑΣΟΕΕ

*Βροχερή Κυριακή ξημέρωμα, τα όργανα της τάξης και της ασφάλειας με την επίκληση των πρυτανικών αρχών και τα ενθαρρυντικά δελτία "αλήθειας" των μέσων μαζικής παραπληροφόρησης, μπήκαν πάλι νόπλα στο άδειο πανεπιστήμιο της ΑΣΟΕΕ, για να καθαρίσουν επιτέλους τις εστίες ανομίας. Άλλωστε τον τελευταίο καιρό ο Κούλης τους έχει να επαγρυπνούν προκειμένου να διασφαλιστεί η πολύτιμη κανονικότητα στο κέντρο της Αθήνας.*

*Εκεί, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι και οι ανησυχίες τους, καθώς εντοπίστηκε ολόκληρη "γιάφκα", γεμάτη άδεια μπουκάλια μπύρας και διάφορων οινοπνευματωδών, μαύρα ρούχα και αναρχικά έντυπα! Αφού βιντεοσκοπήσαν την επιχείρηση, για να πέσει φως στην τρομακτική καθημερινότητα που βιώνουν φοιτητές*

*και καθηγητές, αποχώρησαν με σιγουριά για την απόλυτη  
επιτυχία της αποστολής τους...*

Η αποστολή όμως αυτή και το παραμυθάκι που θεαματικά την συνοδεύει, κάθε άλλο παρά περίτρανη ήταν. Με σπασμωδικές, αβέβαιες κινήσεις, επέστρεψαν το ίδιο βράδυ, για να ελέγχουν τις φοιτητικές ταυτότητες όσων επεδίωκαν να μπουν στη σίτηση ενώ τελικά ανακοινώθηκε πενθήμερο λοκ άουτ της σχολής.

Αυτό που αγνοούν όσοι ψαρώνουν με την τρομολαγνεία των media είναι πως οι καταλήψεις, ως κέντρα αγώνα, είναι αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι που λειτουργούν οριζόντια και αντιεραρχικά, χτίζουν σχέσεις ενάντια στο ρατσισμό, την πατριαρχία και γενικότερα σε κάθε εξουσιαστική συμπεριφορά. Είναι χώροι πολιτικοποίησης που εναντιώνονται στη λογική της πειθάρχησης, διαρρηγνύουν την έννοια της ιδιοκτησίας και για αυτό το λόγο δεν εξαρτώνται από τη θεσμική έγκριση φορέων που είναι δομημένοι με βάση τα παραπάνω. Τέτοιοι φορείς είναι και τα ελληνικά πανεπιστήμια που αναπαράγουν τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής μέσα στις οποίες είναι δομημένα. Τα στέκια εντός αυτών έχουν κάθε λόγο να αμφισβητούν τη δήθεν ουδέτερη ταμπέλα του ακαδημαϊσμού και να

σαμποτά ρουν την ομαλή τους λειτουργία αποτελώντας,  
ταυτόχρονα, ορμητήρια για αγώνες εντός και εκτός σχολών.

Στην προσπάθεια εκκένωσής τους από το κράτος, απαντάμε  
πως οι κατειλημμένοι χώροι, δεν είναι τα ντουβάρια, αλλά οι  
σχέσεις και οι ιδέες που ανθίζουν από μέσα τους,  
και για καθέναν που νομίζουν ότι αδειάζει θα ορμάμε να  
καταλαμβάνουμε άλλους τρεις.

Αλληλεγγύη στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι ασοεε,  
αλληλεγγύη στις καταληψεις.

Για την επανοικειοποίηση του χρόνου και του  
χώρου που κινούμαστε.

αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου / αίθουσα 11, κτ.χημ.μηχ.  
<http://stekipolytexneiου.squat.gr/>