

# ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ?

\* \* \*

Λίγους μόλις μήνες μετά τη δολοφονία του/της Zack/Zackie από τους λεβέντες της ομάδας ΔΙΑΣ που υπάγεται στο Α.Τ. Ομόνοιας, μπροστά στα μάτια όλων μας (και με την καθοριστική συμβολή των νοικοκυραίων), το διαβόντο αυτό φρούριο έννομης τρομοκρατίας ονόματι Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας βασανίζει μέχρι θανάτου έναν άνθρωπο που προσήλθε για εξακρίβωση στοιχείων. Πρόκειται για τον Εμπουκά, έναν Νιγηριανό μικροπωλητή ο οποίος, εργαζόμενος στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της 8ης του Φλεβάρη, είχε την ατυχία να τον εντοπίσουν τα λαγωνικά (για να το θέσουμε και κόσμια) των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία, βλέποντας στο μελαμψό του δέρμα έναν δημόσιο κίνδυνο, τον προσάγουν στο τμήμα για εξακρίβωση. Όμως ο Εμπουκά δε βγήκε από το τμήμα ζωντανός.

Κάτω από «αδιευκρίνιστες συνθήκες» (συνήθης μπατσική ορολογία για «ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια»), ο Εμπουκά ανακοινώνεται νεκρός και μεταφέρεται στο νεκροτομείο. Μία μέρα μετά. Κι ας είχε έρθει στο τμήμα η γυναίκα του να ρωτήσει πού βρίσκεται ο άντρας της, για να λάβει την απάντηση: «Δεν γνωρίζουμε» (γιατί μάλλον το «Βρίσκεται αιμόφυρτος/νεκρός μες το τμήμα» θα τους εξέθετε ως απάντηση). Κι ας άφηνε πίσω τη γυναίκα του και δυο παιδιά, 5 χρονών και 6 μηνών. Κι ας κοίταζε απλώς τη δουλειά του.

Και πριν οι γνωστοί-άγνωστοι υποστηρικτές της ρυτορικής «και οι μπάτσοι άνθρωποι είναι» προσπαθήσουν να μας βεβαιώσουν ότι πρόκειται για άλλο ένα «μεμονομένο περιστατικό», ας αναλογιστούν το πρόσφατο ιστορικό του Α.Τ. Ομόνοιας (γιατί δεν φτάνει ένα

κείμενο να μιλήσει για ολόκληρη την κρατική μαφία που ακούει στο όνομα Ελληνική Αστυνομία), γεμάτο βασανιστήρια και δολοφονίες, εξευτελισμό και σεξουαλική κακοποίηση, ακόμα και παιδιών.

Ας αναλογιστούνε την ακλόνητη εξουσία των ένοπλων σκυλιών του κράτους και, εν αντιθέσει, την μειονεκτική θέση των θυμάτων τους. Την κοινωνική απαξίωση που βίωσε ο Εμπουκά (και που βιώνει ο κάθε Εμπουκά) η οποία οδήγησε στο θάνατό του. Τον φρικιαστικό και εξοργιστικό τρόπο που δολοφονήθηκε. Σαν να

επρόκειτο για άνθρωπο Β' κατηγορίας, σαν ον χωρίς μοίρα, χωρίς δικαίωμα στη ζωή.



Θάνατο μοιράζει το Α.Τ. Ομόνοιας. Θάνατο και σκατοψυχιά. Θάνατο και κανιβαλισμό. Θάνατο και καταστολή. Θάνατο. Και πρόκειται για τους ίδιους ένστολους ρουφιάνους που είχαν το θράσος να εμφανιστούν με πανό «ΟΙ ΑΣΤΥΔΗΜΙΚΟΙ στο απόσπασμα», διαμαρτυρόμενοι μετά από επίθεση που δέχτηκε το συγκεκριμένο Α.Τ.. Ας είναι λοιπόν. Εδώ συμφωνούμε. «Στο απόσπασμα».



**Ο ΕΜΠΟΥΚΑ ΔΕΝ ΉΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ**

\*

**ΒΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ ΤΟΥΣ**

\*

**ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΗΟΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ**

\*

αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου  
αίθουσα 11, κτ. χημικών μηχανικών  
[stekipolytexneiou.org](http://stekipolytexneiou.org)