

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ

Αναβάθμισε την καταστολή σε όλες τις πιθανές δράσεις αμφισβήτησης, από απαγόρευση συγκεντρώσεων και συλλήψεις συνδικαλιστών μέχρι βασανιστήρια σε συλληφθέντες.

* **Μικρό χρονικό**

Στις 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα γενικής απεργίας, οι απεργιακές προσυγκεντρώσεις των συνελεύσεων γειτονιάς στου Ζωγράφου, το Παγκράτι και τη Δάφνη δέχονται επίθεση από τους μπάτσους προκειμένου να εμποδιστούν να κατέβουν στην πορεία του κέντρου. Ο απολογισμός εκείνης της μέρας τόσο από την επίθεση στις γειτονιές όσο και στο κέντρο ήταν 129 προσαγωγές (20 από Ζωγράφου, 16 από Δάφνη) με τις 22 να μετατρέπονται σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα σε 4 άτομα από Ζωγράφου, επειδή βρέθηκαν στις τσάντες τους χάρτινες ή αντιασφυξιογόνες μάσκες επιβλήθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού βαθμού, αφού προστέθηκε ο γνωστός «κουκουλονόμος».

Την επόμενη μέρα, ακολουθεί δημοσίευση στο site της αστυνομίας φωτογραφιών και στοιχείων 9 συλληφθέντων, ενώ διαπομπεύονται ως «εγκληματίες». Παράλληλα, η συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια διαλύεται βίαια από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Την Κυριακή 30/09, η Τρίτη αντιφασιστική μοτοπορεία στο κέντρο, δέχεται επίθεση από ΔΕΛΤΑ με αποτέλεσμα 15 συλλήψεις και τον τραυματισμό αρκετών ατόμων. Η παραμονή τους στη ΓΑΔΑ έως την Παρασκευή τους φέρνει αντιμέτωπους με βασανιστήρια (ξύλο, ηλεκτροσόκ με taser, εξευτελισμοί)

Δευτέρα 01/10, η συγκέντρωση αλληλεγγύης στους 15 αντιφασίστες δέχεται επίθεση από ΜΑΤ και ΔΕΛΤΑ οι οποίοι πραγματοποιούν 25 προσαγωγές εκ των οποίων 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Αρκετοί από τους προσαχθέντες εξαναγκάστηκαν στον εξευτελιστικό σωματικό έλεγχο ενώ οι 4 συλληφθέντες κρατούνται για 5 μέρες στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.

Το όργιο καταστολής συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες με την επίθεση μπάτσων σε κατάληψη σχολείων στο Χολαργό όπου χτυπούνται ανήλικοι μαθητές, ενώ άγρια καταστέλλεται των ναυτεργατών από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά στο Πεντάγωνο με πάνω από 100 προσαγωγές και 15 συλλήψεις.

Αυτά που ξέρατε, ξεχάστε τα !

Τέρμα τα παζάρια. Τέρμα οι παραχωρήσεις.

Τέρμα οι δημοκρατικές ευαισθησίες της εξουσίας.

Κράτος και κεφάλαιο, τον τελευταίο καιρό στα πλαίσια της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, έχοντας χάσει το διαπραγματευτικό χαρτί των κοινωνικών παροχών, επιλέγουν να εφαρμόσουν μια ολοένα και πιο δυναμική μορφή καταστολής προκειμένου να διαφυλάξουν την «κοινωνική ειρήνη». Με αναβαθμισμένο το νομικό τους οπλοστάσιο να πλαισιώνει τους κατασταλτικούς μηχανισμούς η επίθεση σε κοινωνικά κομμάτια που προβάλλουν αντίσταση συνίσταται σε πολλαπλά επίπεδα: από τη μία κατοχυρώνονται με ολοκληρωτικό χαρακτήρα τα κεκτημένα κράτους και αφεντικών, από την άλλη κινείται στα πλαίσια μιας πρόληψης, με στόχο την αποθάρρυνση και την απόκτηση του ελέγχου πάνω στις κοινωνικές αντιδράσεις.

Με απλά λόγια ξεκαθαρίζουν πως δεν κάνουν βήμα πίσω.

δεν είναι οτι πέσαμε απ' τα σύννεφα

έτσι κι αλλιώς δεν υπήρξε ποτέ
η πολυτέλεια για δημοκρατικές αυταπάτες

Παρ' όλη την εντυπωσιακή ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα ,μπορούμε να πούμε ότι η φύση της καταστολής και η «νέα φάση» που εισάγει ,ήταν η αναμενόμενη.

Πάγια τακτική του κράτους ,όπως έχουμε πει σε παλιότερα κείμενά μας, είναι η αναδιαμόρφωση του νομικού πλαισίου (στον τομέα καταστολή) «στα μουλωχτά»,χωρίς δημοσιοποίηση, με νόμους που ψηφίζονται και καταχωρούνται άμεσα. Οι πιο επικίνδυνοι και ολοκληρωτικοί νόμοι εξ'αυτών ,αρχικά εφαρμόζονται πειραματικά σε μεμονωμένους αγωνιστές, συνήθως αναρχικούς, ενώ στην συνέχεια διευρύνεται το κοινωνικό πεδίο εφαρμογής τους.

Τρανταχτό παράδειγμα ο «κουκουλονόμος» -μια χάρτινη χειρουργική μάσκα μπορεί να εμπλουτίσει τη δικογραφία με κατηγορίες όπως απόκρυψη χαρακτηριστικών, παθητική αντίσταση κατά της αρχής και το ίδιο το κακουργηματικό ιδιώνυμο. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί μια λίστα πρακτικών ακραίας καταστολής σε αγωνιστές : παρενοχλήσεις, παρακολουθήσεις μέσω επικοινωνίας, βασανισμοί στα τμήματα , ποινικοποίηση διαπροσωπικών σχέσεων, δημοσίευση φωτογραφιών και στοιχείων,προληπτικές προσαγωγές κάτω από τα σπίτια ...

Όσο ξένα και να ακούγονται αυτά στα αυτιά μερικών ,όπως η δημοσιοποίηση φωτογραφιών ,έτσι και τα παραπάνω με τον καιρό θα απευθύνονται σε όλο και περισσότερους.

Τέλος, σε επίπεδο “ανθρώπινου” δυναμικού μετά τα τσογλάνια με τα δίκυκλα (ομάδα ΔΕΛΤΑ) , το κατασταλτικό δυναμικό ενισχύεται με τις ΑΥΡΕΣ και ειδικές ένοπλες ομάδες για την αντιμετώπιση όπως και οι ίδιοι δηλώνουν μιας πιθανής αποκεντρωμένης εξέγερσης.

Και εδώ φτάνουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε :

Ποιος τρέφει ακόμα δημοκρατικές αυταπάτες ενώ συμβαίνουν όλα αυτά;

είναι κανόνας και είναι απλός

Όσο η κοινωνική αντίδραση παραμένει σε χαμηλούς τόνους ,τόσο το κράτος κάνει ανενόχλητο τη δουλειά του, εξελίσσεται και κατακτά όλο το διαθέσιμο χώρο και προσπαθεί να τρομοκρατήσει όποιον υπερβαίνει τα όρια της νομιμότητας που το ίδιο ορίζει.

Στεκόμαστε απέναντι στην κρατική μεθόδευση ,που στοχεύει στην εμπέδωση του φόβου από τη μεριά των καταπιεσμένων και στους διαχωρισμούς που αυτή γεννά μεταξύ των εκμεταλλευόμενων.

Προτάσσουμε την αυτοοργάνωση μας σε γειτονιές ,εργασιακούς χώρους ,σχολεία και σχολές .

η Αλληλεγγύη παραμένει όπλο μας Γενική Απεργία Πέμπτη 18/10

Προσυγκέντρωση 10 π.μ.
πλατεία Γαρδένιας
(Ζωγράφου)

Αυτοδιαχειριζόμενο
Στέκι Πολυτεχνείου

Αίθουσα 11, κτ Χημ.Μηχ.
ανοιχτή συνέλευση
κάθε Δευτέρα 13:30