

Ακαδημαϊκές Χειραψίες



σε φόντο ... χακί

Στις 24 Αυγούστου '16 οι καθηγητές Κούκιος και Μανωλάκος υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και εργαστηρίων Κατεργασιών Υλικών της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας της σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Πρόκειται για ακόμα μία στιγμή στη στενή σχέση του Πολυτεχνείου με το σύμπλεγμα της ασφάλειας. Μια σχέση που εκτείνεται από ερευνητικά για το φράχτη στον Έβρο και για την διευκόλυνση του δολοφονικού έργου της Frontex στα σύνορα (βλ. drones, θερμικές κάμερες, συστήματα εντοπισμού), μέχρι στρατόκαυλες ημερίδες στο κτήριο Διοίκησης (βλ. 4/4/16, ημερίδα της σχολής Πολ. Μηχ. με τη συμμετοχή του ΓΕΣ και της στρατιωτικής σχολής Αξιωματικών Μηχανικού).

Είναι μια σχέση διάρκειας και αμοιβαίας ωφέλειας. Το Πολυτεχνείο αναλαμβάνει να εκπονεί έρευνες για λογαριασμό του στρατοαστυνομικού συμπλέγματος, χρησιμοποιώντας τη φτηνή ή/και απλήρωτη εργασία μεταπτυχιακών και διδακτορικών. Σε αντάλλαγμα αποκτά πρόσβαση σε παχυλές χρηματοδοτήσεις σε μία εποχή όπου τα κρατικά κονδύλια για τα πανεπιστήμια συνεχώς στερεύουν. Παράλληλα, οι διάφοροι καθηγητάδες που αναλαμβάνουν αυτά τα project, βρίσκουν μια πολύ καλή ευκαιρία για να «φτιάξουν όνομα» και να προωθήσουν την καριέρα τους.

Ακόμη, σε καιρούς όπου η εθνική ενότητα και ομοψυχία πλασάρεται ως η μόνη λύση στα προβλήματά μας, η εισχώρηση του στρατού και στο πανεπιστήμιο, όπως και σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής, δεν είναι καθόλου τυχαία. Τα κρατικά συμφέροντα εμφανίζονται ως το γενικό συμφέρον της κοινωνίας και, οφείλουμε όλοι, ανεξάρτητα από ταξικές διαχωριστικές γραμμές, να συστρατευτούμε για το «εθνικό καλό». Κάπως έτσι, ο στρατός, ως ο μηχανισμός ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση των «εθνικών» συμφερόντων, στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αποκτά όλο και μεγαλύτερη παρουσία στη κοινωνική ζωή, εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως μια κανονικότητα.

Ας μην ξεχνάμε όμως τι πραγματικά είναι ο στρατός. Από τις ασκήσεις καταστολής πλήθους μέχρι την απεργοσπαστική δράση, από τη μαζική δολοφονία χιλιάδων μεταναστών εργατών στο Αιγαίο μέχρι τη στρατιωτική διαχείριση όσων επέζησαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης-hot spot, από τη συνεργασία με φασιστικά καθεστώτα όπως της Αιγύπτου και του Ισραήλ μέχρι την -ενεργότατη- συμμετοχή στην αιματοβαμμένη συμμαχία του ΝΑΤΟ...

...ο στρατός δεν είναι παρά μία δολοφονική μηχανή στα χέρια των κυρίαρχων και έχει τις κάννες του μόνιμα στραμμένες ενάντια στην τάξη μας

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείου

<http://stekipolytexneiou.org/>