

# ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ?

## ΣΕΚΙΟΥΡΤΑΔΕΣ

Αν πέρυσι λέγαμε πως σε λίγο καιρό πρόκειται να υπάρξουν σεκιουριτάδες που θα αναλάβουν την φύλαξη των Πανεπιστημιακών χώρων, ίσως κάποιοι να έπεφταν από τα σύννεφα.

Και να λοιπόν που ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος και μας υποδέχτηκαν σε αυτό οι ένστολοι-επίδοξοι καουμπόδες στις πύλες και τους διαδρόμους του ΕΚΠΑ (και όχι μόνο). Να λοιπόν που κάθε πρωί στα προπύλαια έχει διμοιρίες μπάτσων υπό τον φόβο μιάς ενδεχόμενης κατάληψης της πρυτανείας.

Φυσικά, όλα αυτά δεν έγιναν από την μία μέρα στην άλλη. Καιρό τώρα οι ακαδημαϊκές αρχές προετοίμαζαν το έδαφος -με διάφορους τρόπους- για να έρθουν να πατήσουν οι σεκιουριτάδες, αρκετά πριν υπογραφούν οι πρώτες συμβάσεις με τις εργολαβίες φύλαξης: Σχεδόν καθημερινά έχουν γίνει πλέον τα άρθρα σε φυλλάδες τύπου "Καθημερινή" για την "παραβατικότητα", τα "άβατα", τα "άσυλα βίας και ανομίας", που βαφτίζουν ως "φασαρίες" και "ταραχές" τις αντιστάσεις εντός των σχολών. Τέλος δεν μπορούμε να παραλείψουμε τις περιβόητες σημειώσεις "διαρρήξεις" (μαφιόζικες δουλειές των εταιριών φύλαξης), που έλαβαν χώρα σε εργαστήρια διάφορων σχολών, όλως τυχαίως λίγο πριν αναλάβουν την φύλαξη οι σεκιούριτι.

Ποιοί και γιατί επιζητούν Ασφάλεια στις σχολές?

Δεν είναι άλλοι από τους καθηγητάδες που κάνουν μπίζνες, τις ακαδημαϊκές αρχές (πρυτάνεις, Συμβούλιο Ιδρύματος κλπ) και φυσικά το πιο σιχαμερό κομμάτι των φοιτητικών κύκλων, τα φυτά και οι καριερίστες...

Το Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να βρει την ταυτότητα του ανάμεσα στο παλιό, μεταπολιτευτικό μοντέλο και σε αυτό του σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Έτσι προσπαθεί σιγά-σιγά να αποτινάξει από τη ρητορική του κάθε ίχνος "ακαδημαϊκής ελευθερίας" και να κάνει come-back λόγω και έργω στον χώρο της "Τάξης και Ασφάλειας", με στόχο τη διατήρηση του brand-name του και την μεγιστοποίηση των κερδών του, με όρους marketing. Με αυτόν τον τρόπο, η εισαγωγή σεκιούριτι - ιδιωτικών μπάτσων στα Πανεπιστήμια έρχεται να διασφαλίσει (και) τις μπίζνες των καθηγητάδων (βλέπε ερευνητικά προγράμματα, think tanks κλπ). Εξάλλου δεν είναι λίγα τα παραδείγματα "βρωμοδουλειών" (ιδίως στο ΕΜΠ) όπως έρευνες για frontex, μπάτσους και στρατό, φράχτες στον Έβρο και θαλάσσια επιτήρηση στο Αιγαίο.

Από την άλλη, η ύπαρξη σεκιούριτι λύνει τα χέρια στους υπέρμαχους του μότο "no politica" στις σχολές και του γνωστού φάν κλάμπ "ανοιχτές σχολές για πάντα". Δηλαδή σε "φυτά" και καριερίστες που θέλουν να τελειώσουν τη σχολή στο μικρότερο δυνατό χρόνο με το μεγαλύτερο βαθμό, που έχουν φιλοδοξίες για κοινωνική ανέλιξη κι ας πατάνε επί πτωμάτων. Αυτούς που βλέπουν την κοινωνία σαν ζούγκλα και στην πραγματικότητα τούς νοιάζει μόνο ο "κώλος" τους.

Απέναντι σε όλους αυτούς, οικοδομούμε αυτοοργανωμένες κοινότητες. Συλλογικοποιούμε τις αρνήσεις μας και προβάλλουμε τις κόντρες μας μακριά από κομματικές παρατάξεις, ενάντια στις νέες πειθαρχίες, την αποστείρωση των σχολών και τις μπίζνες εντός και εκτός της πανεπιστημιακής γυάλας.

## ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΜΠ ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ Τ'ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΑΚΕΔΕΣ ΤΟΥΣ

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείου (αίθουσα 11 κτίριο χημικών μηχανικών)

stekipolytexneiου.squat.gr

10/2014

