

Ο Κ.Σακκάς στις 4/6/13 ξεκίνησε απεργία πείνας.

>Ο Κ.Σακκάς συλλαμβάνεται στις 4/12/10 μαζί με τον Α.Μητρούσια στη Ν.Σμύρνη εξερχόμενος από αποθήκη στην οποία υπήρχε οπλισμός.

>Προφυλακίζεται στις 7/12/10 με τις κατηγορίες συμμετοχή σε άγνωστη τρομοκρατική οργάνωση και διακεκριμένη οπλοκατοχή.

>Βλέποντας αυτή την εξέλιξη, το κράτος μέσα απ'τους ανακριτές Μόκκα και Μπαλιτά απαγγέλλει ξανά κατηγορίες στον Σακκά στις 12/4/11 για συμμετοχή στην ε.ο. Συνομοσία Πυρήνων της Φωτιάς, παρ'ότι, το όνομά του δεν είναι πουθενά στη δικογραφία.

>Στις 6/4/12 πλησιάζοντας το μέγιστο όριο κράτησης, βάσει νόμου (18 μήνες), προφυλακίζεται εκ νέου, κατηγορούμενος για τη διάπραξη 160 εμπρηστικών και βομβιστικών ενεργειών.

2,5 χρόνια μετά βρίσκεται στη φυλακή για μία πλημελληματική πράξη (απλή οπλοκατοχή) στην οποία κανονικά ούτε ποινή φυλάκισης δεν μπορεί να απαγγελθεί.

Αυτό που κάποιοι επέμεναν να ονομάζουν κράτος-πρόνοιας, και το οποίο δε 'βλέπαν πως ξεψυχούσε μέρα με τη μέρα, καταρρέει πλέον στα πλαίσια της παγκόσμιας καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης ("κρίση"). Η πτώση, λοιπόν, του κοινωνικού συμβολαίου σήμανε την άνοδο της καταστολής ως αντιστάθμισμα στα ολοένα και πιο δυσχερημένα κομμάτια. Η ενίσχυση του νομικού οπλοστάσιου και της ενδυνάμωσης της έννομης τάξης από κράτος και αφεντικά, έρχεται να επιβάλει το δίκαιο του ισχυρού. [Και τότε. Και τώρα. Και πάντα. Η αστική τους Δημοκρατία βρωμάει θάνατο και είναι για τους λίγους.]

**Όταν η αδικία
γίνεται νόμος,
ο αγώνας για ελευθερία
γίνεται καθήκον.**

